



EXOTISCH BUKIT LAWANG, ORANG OETANS EN TOBAMEER 6 DAGEN

Tourcode: DJ-6D-SUM-19

Dag

- 1 Aankomst Medan - Bukit Lawang
- 2 Bukit Lawang/Bohorok - bezoeken Orang Oetans en Jungle trekking
- 3 Bohorok-Brastagi
- 4 Brastagi - Samosir (Tobameer)
- 5 Samosir (excursies)
- 6 Samosir - Medan - luchthaven

Deze rondreis is inclusief:

Hotelovernachtingen, auto met airco, chauffeur en gids, brandstofkosten, alle excursies, entreekosten, ontbijt.

Exclusief:

Luchthavenbelastingen, vliegtickets, verzekeringen, donaties en tips en uitgaven van persoonlijke aard.

Hotels:

Bukit Lawang: Bukit Lawang Cottages / Rindu Alam

Brastagi: Grand Mutiara

Samosir: Silintong Hotel / Tabo Cottages



Reis van dag tot dag

Dag 1. Medan - Bukit Lawang.

Na aankomst op de luchthaven maak je kennis met je chauffeur en gids. We maken nu eerst een korte citytour door Medan, we bezoeken het Sultan Paleis, de Grote Moskee en de Chinese Tempel. Hierna rijden we door naar Bukit Lawang. Onderweg bekijken we een krokodillenboerderij en stoppen we bij verschillende rubber -en palmolie plantages. Je gids zal je meer vertellen over het leven in de regio en over de bezienswaardigheden onderweg.

Dag 2. Bukit Lawang/Bohorok - bezoeken Orang Oetans en Jungle trekking.

Na het ontbijt maken we eerst een korte wandeling door de jungle. Er gaat een gids mee van het park. Je komt al snel de Orang Oetans tegen die in deze regio leven. Je kunt heel dichtbij komen en ze voederen. We lopen verder door het bos en maken een oversteek van de rivier met traditionele kano. Optioneel is een langere wandeling maken van ca. 2 uur door dit mooie park.



Dag 3. Bohorok-Brastagi.

Na het ontbijt rijden we door naar Brastagi. Onderweg stoppen we bij de Sembahe rivier en de Sikulikap waterval. Je bezoekt een traditioneel Batak Karo dorp bij Peceren en fruitmarkten. Vraag je gids om fruit te proeven die op de markten aangeboden wordt, je zult ongetwijfeld voor jou onbekend fruit proeven!



Dag 4. Brastagi - Samosir (Tobameer).

Na ontbijt rijden we naar Parapat. Onderweg bezoeken we de Sipiso-Piso waterval, Rumah Bulon (Long House) en het oude paleis van de Batak Simulungun koningen. We stoppen bij Simarjarunjung waar je een mooi uitzicht hebt over het Tobameer. Hoog tegen de heuvels gelegen heeft Simarjarunjung een koel en verfrissend klimaat. Bij Parapat steken we met een veerboot het meer over en gaan we naar het hotel waar je verblijft.

Dag 5. Samosir (excursies).

Na ontbijt excursies rond Lake Toba en bezoek aan verschillende Batak Toba dorpjes: Tomok: oude graftombe van de Sidabutar koningen.

Ambarita: de stenen stoelen en executieplaats van de Sjalagan koningen.

Simanindo: Batak Toba traditionele dansen (tor-tor) en bezoek museum.

's Middags terug naar het hotel.

Info: Danau Toba, het grootste meer van Zuidoost-Azië, ligt in het hart van het TobaBatak land. Dit kratermeer is het resultaat van een enorme eruptie, ruim 300.000 jaar geleden. Het gigantische meer ligt op 906 meter hoogte en bestrijkt een oppervlakte van 1707 km². Midden in het vulkaanmeer ligt het eiland Samosir met een oppervlakte van 627 km², door een brug verbonden met het plaatsje Pangururan. Samosir is het centrum van de Toba Batak. De traditionele huizen zijn gebouwd op palen met aan de punt van het dak buffelhorens bevestigd. De Toba Batak zijn vermaard om hun traditionele weefsels (ulos) en hun voorliefde voor muziek, zang en dans.





Een aantal plaatsen op Samosir verdient bijzondere aandacht. Eén van de bekendste is Tomok. Hier rust de animistische vorst Sibadutar in een stenen sarcofaag. Bekend is ook het winkelstraatje, richting haven, waar tegen redelijke prijzen (uiteraard afdingen) ulosdoeken, Batakkalenders en muziekinstrumenten te koop zijn. Minder toeristisch is het rustieke Ambarita. Aan de rand van het dorpje, voor een rijtje Batakhuizen, staat een kring van stenen stoelen, die de rechtszaal vormen van het vorstengeslacht Siallaga. Aan de uiterste noordpunt ligt Simanindo, het voormalige vorstenverblijf van Raja Sidauruk.

Dag 6. Samosir - Medan - luchthaven.

Vandaag is alweer de laatste dag van het programma en gaan we weer terug naar Medan. We rijden langs Pematang Siantar en Tebingtinggi en stoppen bij interessante plaatsen onderweg. We brengen je naar de luchthaven van Medan voor je volgende bestemming.



1. Wie is Dari-Java

Dari-Java is een kleinschalig reisbureau met een eigen lokale vestiging in Bandung. We hebben eigen chauffeurs en gidsen in dienst, en betrekken deze niet, zoals de overige organisaties van een groot touringcarbedrijf die chauffeurs en auto's beschikbaar stelt. Wij kennen onze chauffeurs persoonlijk en zoeken voor onze gasten de chauffeur en/of een gids die het beste past. Onze chauffeurs en gidsen willen maar één ding; u het naar de zin maken! Ook zijn ze trots op hun werk en doen ze niets liever. Wij krijgen regelmatig een sms –of whatsapp bericht van onze chauffeurs zodra ze weer thuis zijn van een rondreis met gasten; "wanneer komen mijn volgende gasten, ik wil weer op pad!".

Bij Dari-Java kiezen we ervoor om zoveel mogelijk zelf de contacten te onderhouden met de plaatselijke contacten te Indonesië. Hotelreserveringen, medewerkers, chauffeurs en gidsen (die we allen persoonlijk kennen), dus korte lijnen en bij ons is zeer veel mogelijk. Alles is zeer persoonlijk en lokaal. We werken ook samen met lokale kleinschalige reisbureaus die nog het beste met hun gasten voor hebben. We komen al meer dan 15 jaar in Indonesië en kennen alle lokale bezienswaardigheden, hotels en excursies die we aanbieden, we zijn hier overal geweest. Ook krijgen we hulp en ideeën van onze familie en vrienden uit Indonesië, zo blijven we iedere keer als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Op deze manier Dari-Java biedt net dat beetje meer waar de grotere organisaties niet komen. Onze reizen zijn persoonlijker, avontuurlijker en lokaler.

Een reis met Dari-Java leert je het land en de gebruiken goed kennen, daarnaast zie je uiteraard alle kleinere en belangrijkste bezienswaardigheden. Onze chauffeurs weten van de "rondreis op maat en de filosofie hierachter" en zijn creatief onderweg, en gaan niet alleen maar van A naar B.

2. Rondreis op maat

Wist u dat Dari-Java een van de eerste (of misschien wel de eerste) reisbureau in Nederland was met het concept "rondreis op maat"? Wij organiseren vanaf het begin geen standaard reizen, maar reizen naar uw eigen wensen en ideeën. Elke rondreis die wij organiseren is uniek en mede door u bepaalt. Op onze website staan veel reizen beschreven, maar deze dienen meer als voorbeeld. Je kunt datgene wat je interesseert of leuk lijkt aan ons doorgeven, dan maken wij voor jou een reisvoorstel. Heb je wensen en ideeën die niet op onze website staan, mail of bel ons gerust! Samen met onze lokale contacten gaan we voor jou aan het werk om dit te realiseren.

3. Lokale bevolking

Door onze vele lokale contacten kun je ook overnachten bij lokale families, zo leer je het echte leven pas echt kennen! Dit kan bijv. bij de familie van Sifa Silvana (mede-eigenaar Dari-Java), bij tante Yeti in Bandung. Onze gasten zijn hier altijd lyrisch over! Ook kun je hier een kookles of taal cursus Indonesisch volgen. Een wandeling door de lokale straten trekken altijd veel bekijks! De mooiste fietstochten starten vanuit het huis van tante Yeti en leidt je langs oude Hollandse koloniale huizen en gebouwen. Mede dankzij onze familie en contacten in Indonesië kunnen we dit realiseren.

4. Wij bezoeken zelf de excursies en bezienswaardigheden

Alle excursies, bezienswaardigheden, hotels ter plaatse hebben we zelf bezocht en onderzocht, we komen er immers ook zelf vandaan. Mede door onze bezoeken en hulp van onze eigen lokale medewerkers en chauffeurs kunnen we u tijdens de rondreis de speciale plekje laten zien waar de grote organisaties niet komen.